

Wat wij geloven

De Bijbel is het eeuwige Woord van God, bestaande uit 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament, geïnspireerd door de Heilige Geest. Om God te leren kennen en met Hem te leven is de Bijbel voldoende. Het Woord van God is levend en krachtig en nodig om te onderwijzen te corrigeren, te verbeteren en op te voeden. Daarom moet het Woord verkondigd worden.

God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is één.

Tegelijk toont de Bijbel ons drie Personen:

- De Vader die in de hemel is
 - Hij is rechtvaardig, Hij is Liefde
 - niemand heeft Hem ooit gezien
- De Zoon : laat ons God De Vader zien
- De Heilige Geest, de Trooster.

De Here Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God. Hij is God.

Hij is beloofd in het Oude Testament.

Hij is mens geworden,

geboren uit de maagd Maria door de Heilige Geest.

Hij leefde zonder te zondigen,

is gestorven aan het kruis, is begraven

en op de derde dag opgewekt uit de doden;

is opgevaren naar de hemel

en zit daar aan de rechterhand van God,

Die alles aan Hem onderworpen heeft,

waar Hij pleit voor de gelovigen.

Hij komt terug uit de hemel naar de aarde.

Eerst voor de Gemeente, de gestorvenen en levenden

om hen op te nemen, hun werk te beoordelen en te belonen.

Daarna voor de ongelovigen om die rechtvaardig te oordelen.

Hij zal ook de duivel en zijn engelen oordelen

en de dood onttrenen. Zijn komst loopt uit op de nieuwe hemel

en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.

De Heilige Geest is God.

Hij is beloofd door de Zoon

Hij is uitgestort met Pinksteren en woont vanaf

de wedergeboorte in de gelovige.

Hij verheerlijkt God de Zoon.

Hij werkt in de gelovige de vrucht uit,

en deelt gaven uit aan de gelovigen

ten bate van de Gemeente om die op te bouwen.

De wereld overtuigt Hij van zonde, gerechtigheid en oordeel.

De mens is goed en naar Gods beeld geschapen.

Door één mens, Adam, is de zonde de wereld binnengekomen

en door de zonde de dood.

Daarom wordt ieder mens nu in zonde geboren.

De dood is tot alle mensen doorgedaan omdat allen gezondigd hebben.

Ieder mens is van nature zonder hoop en zonder God in deze wereld.

Credo

Jes. 40 : 8

2 Petr. 1 : 20-21

Ps. 119, 1 Cor. 4 : 6, Gal 1 : 7-9

Hebr. 4 : 12

2 Tim. 3 : 15-17

2 Tim. 4 : 2

Gen. 1 : 1, Deut. 6 : 4

2 Cor. 13 : 13

Matt. 6 : 9

Joh. 17 : 25, 1 Joh. 4 : 14-16

Joh. 1 : 18

Joh. 14 : 9

Joh. 16 : 7

Joh. 1 : 1, Joh. 20 : 28

Jes. 9 : 5-6

Fil. 2 : 5-11

Luc. 1 : 34-35

Hebr. 4 : 15

Marc. 15 : 46, 1 Cor. 1 : 18

1 Cor. 15 : 3-4, Matt. 28 : 7

Hand. 1 : 11

Hebr. 1 : 3

Ef. 1 : 20-21

1 Joh. 2 : 1

Hand. 1 : 11

1 Thess. 4 : 15-17

2 Cor. 5 : 10

2 Thess. 1 : 6-10

Openb. 20 : 10

1 Cor. 15 : 21-27, Openb. 21 : 4

Openb. 21 : 1, 2 Petr. 3 : 13

2 Cor. 13 : 13, Matt. 28 : 19

Joh. 14 : 16-17

2 Cor. 4 : 6, Hand. 2

Ef. 1 : 13

Joh. 16 : 14

Gal. 5 : 22

Ef. 4 : 1-16

1 Cor. 12-14

Joh. 16 : 8

Gen. 1 : 27, 31

Rom. 5 : 12a

Ps. 51 : 7

Rom. 5 : 12b

Ef. 2 : 12

De verlossing is een geschenk.
Het is genade van God.
God heeft de wereld liefgehad en Zijn Zoon gegeven.
De verlossing bestaat hierin dat de mens de Here Jezus Christus,
Gods gave, aanvaardt en in Hem gelooft.
De losprijs is al betaald op het kruis.
Hij is gestorven voor onze zonden
Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging

Rom. 5 : 16
Rom. 5 : 15
Joh. 3 : 16

Joh. 1 : 12
1 Tim. 2 : 5-6
1 Cor. 15 : 3
Rom. 4 : 25

Heiliging. God wil dat we een geheiligd leven leiden.
Omdat we geheiligd zijn in Christus, dit is apart gezet voor God,
worden we opgeroepen in afhankelijkheid van God
een geheiligd leven te leiden
door het Woord en door de Heilige Geest.

1 Petr. 1 : 15-16
1 Cor. 1 : 30, 1 Cor. 6 : 11
Rom. 12 : 1-2
Fil. 2 : 12-13
Hebr. 4 : 11-12, 2 Thess. 2 : 13

Voor eeuwig. De verlossing is voor altijd.
Na het sterven zullen de gelovigen direct bij Christus zijn.
Onze lichamen zullen verheerlijkt worden bij de wederkomst van Christus.

Hebr. 9 : 12
Luc. 23 : 43, Fil. 1 : 21, 23
Rom. 8 : 23, 1 Cor. 15 : 35-49

Zekerheid van het geloof is gebaseerd op Gods Woord.

1 Tim. 1 : 15
Openb. 21 : 5, 22 : 6

De Gemeente. Alle gelovigen in de hele wereld, vanaf Pinksteren
tot de wederkomst, vormen samen de Gemeente, het lichaam van Christus.
De gelovigen komen samen in de plaatselijke gemeente waar het werk
van Christus zichtbaar wordt en een geestelijk huis wordt gebouwd,
waar ieder zich inzet met zijn gaven en talenten.

1 Cor. 12 : 12-13
1 Cor. 14 : 26
1 Petr. 2 : 5
1 Cor. 12 : 12-31

Doop en Avondmaal zijn uiterlijke, zichtbare tekenen,
aan de Gemeente gegeven tot herinnering en verkondiging.
De doop is een opdracht en vindt plaats
op grond van geloof door onderdompeling,
in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest
als beeld van Christus' dood, begrafenissen en opstanding.
Het avondmaal is door de Here Jezus ingesteld.
Brood en wijn zijn tekenen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed.

1 Cor. 11 : 25-26
Matt. 28 : 19
Hand. 8 : 37-38
Matt. 28 : 19
Rom. 6 : 1-11
1 Cor. 11 : 23-26
Matt. 26 : 26-28

Israël is het volk van God.
Uit Israël is onze Heiland geboren.
In de toekomst zal God naar Israël omzien.
In deze tijd geldt het evangelie voor alle volken
en werkt God door de Gemeente.
Wij bidden voor Israël en zegenen het.

Deut. 4 : 20
Joh. 4 : 22
Amos 9 : 11-12
Matt. 28 : 19
Ef. 3 : 10
Ps. 122 : 6, Gen. 12 : 3

De geestelijke wereld is onzichtbaar maar reëel. God Zelf is Geest
en engelen zijn dienende geesten.
Ook hier kwam onrecht zodat in onze wereld naast het rijk van God
ook het rijk der duisternis bestaat:
de duivel, de machten en de boze geesten bestaan, en zijn aan het werk.

Joh. 4 : 4
Hebr. 1 : 14
Ez. 28 : 14-15, 2 Petr. 2 : 4
Col. 1 : 13
Ef. 6 : 12

Wij worden opgeroepen onze harten te behoeden, boven al wat te bewaren is,
ons niet bezig te houden met de wereld der duisternis,
ons ertegen te wapenen in de Here en in de sterkte Zijner macht.
De gelovige is nu al verlost uit de macht der duisternis
en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde,
in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.

Spr. 4 : 23
Deut. 18 : 10-14
Ef. 6 : 10-20
1 Joh. 4 : 4
Col. 1 : 13